

theatergroep
eigentier*

za 9 maart
2013

Na de vrede



tekst: Jos Ahlers | regie: Rudolf Mensen | locatie: Dorpshuis De Kiepe

Na de vrede

door Theatergroep Eglentier

Gebaseerd op de ontroerende oorlogsherinneringen van Gerhard Ahlers (foto ommezijde).

In de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog heerst chaos in Nederland. De bezetter trekt zich terug. De bevrijder is nog niet gearriveerd. Goed en fout, loyaliteit en eigenbelang, geloof en wanhoop strijden om voorrang.

Op een avond vlak voor de bevrijding verschijnt een SS-officier in de dorpspastorie van Pastoor Beumer. Wat is de reden van zijn bezoek? Heeft het te maken met de jonge onderduiker? De keuzes die tijdens die duistere avond worden gemaakt, klinken nog generaties door.

In 'Na de Vrede' wordt een spannend spel gespeeld met werkelijkheid en verbeelding. Daders en slachtoffers van toen raken in gesprek met familieleden die nu leven.

Conclusie: voor sommige mensen begint de oorlog pas na de vrede.

Spel: Wim Kok, Michel Corten, Jop van Gennip, Muriël van Dijk, Hannemarie van Manen, Rutger Visser, Richel Rijnbergen, Loes Slenter en Anna Pool.
Tekst: Jos Ahlers
Regie: Rudolf Mensen
Regie-assistent: Evelien Hofhuis
Wanneer: **zaterdag 9 maart 2013**
Waar: **Dorpshuis De Kiepe**, Meidoornlaan 88, Nieuwe Pekela.
Aanvang: 20:00 uur (zaal open 19:00 uur)
Kaarten: € 10,00 per stuk
Reserveren: **Dorpshuis De Kiepe, 0597-645678**
Flyer ontwerp: Rudolf Mensen
Publiciteit / PR: Hans Goes
Productie: Loes Hofhuis
Met dank aan: Werkgroep Stolpersteine-Pekela
Stichting Culturele Commissie Pekela
Dorpshuis De Kiepe
Military Collectibles 4U
Cosy van Tutti, Haarlem
Smink meesterschilders, Haarlem
Atelier Paladijne, Haarlem

Informatie: www.egluentier.nl / info@egluentier.nl



<http://www.facebook.com/egluentier>

<http://twitter.com/egluentier>

<http://egluentier-haarlem.hyves.nl>

